

אור עליון

לעילוי נשמת הצדקת שרה ברכה בת שרה בן פורת ז"ל

לעילוי נשמת נפתלי בן שמעה ברזילי, שמואל משה בן אסתר טוטיאלי, משה בן שרה בן-פורת, ת.נ.צ.ב.ה.

שנה שישית | כסלו תשע"ו, גיליון מס' 73

www.yahadoot.net • mhbp52@etrog.net.il • 054-848 6661

האינתיפאדה השלישית ואחרית הימים

אשר אין פה יכול לדבר, ולא שכל יוכל לשער, לרוב נפלאות הניסים אשר יהיו לישראל, ויפתחו מקורי החכמה, וזאת תהיה לישראל ההנהגה בגאולה בעזרת השם.

וכעת הגענו לקטע החשוב ביותר בדברי הרמ"ק, בו הוא מסביר מדוע ה' עושה את כל זאת? ומהי המטרה בכל הייסורים האלו? וזה לשונו: **"והטעם [הסיבה לכל הצרות], שהשכינה תדון את ביתה, ויביאם על מסורת הברית, כדי לזככם אל הגאולה, ואל הטוב המובטח לנו על ידי נביאינו... לכן באותם ימים ירבו הצרות, לצרף את ישראל כפי הדין, וכל אחד ואחד כפי חובו יצטער"**.

כלומר, עתה הגיעה עת הגאולה, ואי אפשר להגיע לגאולה מלוכלכים בעוונות ובפשעים, כמו שלא נכנסים למסיבה יוקרתית עם בגדים צואים, לכן הקב"ה מכין אותנו לגאולה, הוא מכבס את טומאת האדם בייסורים ובצרות. אך החשבון מדויק להפליא, וכל אחד סובל בהתאם למידת העוונות שלו. ומה תהא התוצאה של כל הייסורים הללו? הקשיבו היטב לדברי הרמ"ק הקדושים: **"וכל מי שיקשה עורפו ולא ישוב - יאבד. ומי שיתן צווארו בעול התשובה, וקבלת הצרות בסבר פנים יפות, וייתן שכמו לסבול - יצטרף ויזכה [לגאולה]"**.

מי שיתחיל לחזור בתשובה יזכה לגאולה

נלחצתם? אתם חושבים: "זה גדול עלי! כדי לזכות למשיח צריך לעשות מהפכה שלימה במעשינו, ואני לא מסוגל!! אם ככה אני לא רוצה שיבוא משיח, הרי "מי שיקשה עורפו ולא ישוב יאבד"! בוואו ונקשיב לדברי הבעל שם טוב ונירגע. אומר הבעש"ט, כיון שאדם התחיל לחזור בתשובה כבר הוא זוכה

המשך בעמ' 4

אמרו חז"ל, כי לכך נקרא "ישמעאל", שעתידיים בני ישראל לצעוק צעקות גדולות בימי גלותו, מרוב קושי הגלות, עד אשר "ישמע - אל" את זעקתם וישיעם. והנה, בגלויות הקודמות רצון האומות בעיקר היה לפגוע ב"נפשות". כלומר, להמירם מדת ישראל, שלא יעסקו בתורה ולא יקיימו המצוות. אבל בגלות ישמעאל הם ירצו להרוג נפשות וגופות, ולכלות הממון של ישראל, ולבלועם חיים, ולא להשאיר להם שורש וענף. **"ועתידים המה להצר את ישראל צרות קשות ומשונות לא נראו כמותם"**.

הרב מסביר שם, מדוע הישמעאלים (הפלסטינים) יציקו לישראל יותר מהאומות האחרות? משום שמדובר באומה שהייתה שפלה, ולא רגילה לגינוי מלוכה וריבונות שלטונית, ולפתע תעלה לגדולה. **"ולפי ששאר האומות תמיד הייתה להם ממשלה על שאר האומות, לא כן ישמעאל, שתמיד היו ערביים שוכני אהלים ומדברות, ואין להם עסק עם זולתם, אלא נמשלים לליסטים היוצאים ומקפחים בני אדם וחוזרים לאוהליהם, ואחר כך עתידים למלוך על העולם ועל ישראל"**. יש כאן תיאור מדויק לברבריות של המחבלים הערבים, כגון: הלינץ' המזוויע שערכו ה"שוטרים" מהרש"פ לחיילים שנכנסו בטעות לשטחים. עד שכולם אומרים, שאם נדמה את המחבלים לחיות טרף, אנו מעליבים ופוגעים בחיות.

הגלות החמישית - גלות ישמעאל

אחד מגדולי המקובלים לפני כ-500 שנים, הרב חיים ויטאל זצ"ל, המכונה מהרח"ו, תלמידו של האר"י ז"ל, חזה כבר באותה תקופה את הצרות הגדולות שיעשו לנו המחבלים הערבים ימ"ש, בצורה חיתית וברברית. ואלו דבריו בספרו עץ הדעת טוב (על מיומור קוד בתהלים): לאחר ארבע הגלויות הידועות (בבל, מדי, יון ואדום), תהיה עוד גלות חמישית, אחרונה לכל הגלויות, וקשה מכולן. שעתידיים בני ישראל באחרית הימים להיות בגלות ישמעאל. וגלות זו תהיה שונה וקשה מקודמותיה. שכן, ארבע הגלויות משולות לחיות, ככתוב בספר דניאל, ואילו ישמעאל נחשב אדם, כמו שכתוב "והוא יהיה פרא אדם". וזאת בגלל היותו בן אברהם אבינו, ובגלל שנימול. ומאחר שיש לו זכות אבות וזכות המילה, לכן גלותו תהיה תקיפה וקשה משאר המלכויות. וכבר

"חבלי משיח" - מדוע ולמה?

בן דורו של המהרח"ו, ומגדולי המקובלים באותו הדור, הרב משה קורדובירו זצ"ל, המכונה הרמ"ק, גם הוא חזה את מה שעברנו ועדיין אנו עוברים. הרב גם מוסיף הסבר ומשמעות לייסורים, ונותן תחזית לעתיד. וכך הוא כותב בספרו אילימה (עין כל תמר ה', פכ"ד):

כתוב בזוהר הקדוש (פרשת בשלח): "עתיד (ראה תמונות), אפילו ב-enn הבחינו בכך, הם עשו כתבה על כך, והכתירו את אובאמה בתואר "פרעה החדש". (ניתן לצפות בסרטון באתר שלנו "הדות נט").



פוטין

יוליוס קיסר



פרעה

ברק אובאמה

בסרטון רואים, שכאשר אובאמה ביקר במצרים, הראו לו את פסלו של פרעה הדומה לו, ואכן הוא הגיב ואמר "זה אני". כעת נמצא דמיון מפליא בין דמותו של נשיא רוסיה פוטין לדמות דיוקנו של יוליוס קיסר הרומאי, אשר שלט על ארץ ישראל בתקופת בית שני.

סיפורי ישועות

גב' ק. משכונת רמות בירושלים ערכה לפני כשנתיים פדיון נפש לבנה, שימצא את זיווגו בקרוב, ולאחר שבועיים הוא סגר שידוך ועשה וורט. כעת, בתקופת החגים היא עשתה פדיון נפש עבור בתה, שתזכה לזרע של קיימא. שבוע שעבר התקשרה אלינו גב' ק. בשמחה, שברוך ה' בטה כבר נקלטה בהריון, בשעה טובה ומוצלחת.

בחור ישיבה מהצפון, היה במצב נפשי קשה מאד, לפני ראש השנה האחרון הוא קיבל מאתנו 2 קמעות מיוחדים, לפני מספר ימים, אמא שלו התקשרה, ובישרה לנו שחל מהפך במצבו בזכות הקמע, וכבר אינו צריך את הכדורים שנתן לו הפסיכיאטר.

ה"ערבי" הושיע את הילד שהיה על סף מוות

לא יאומן כי יסופר! סיפור מעולם אחר! תמיד אנו שומעים על ערבים שדוקרים, פוצעים והורגים יהודים. בסיפור המובא לפניכם, לשם שינוי, ה"ערבי" הביא ישועה ענקית לילד בן שבע, שהיה נתון בין שמיים לארץ. מיהו אותו ערבי? רשות הדיבור נתונה לנתנאל (נתי) ביטון, מקריית גת, בסיפורו המצמרר והמרטיט. (על פי בירור שערכתי עם חבריו של נתי, שלמדו עמו בישיבתנו "יקירי ירושלים", מדובר בבחור מקורקע לחלוטין, הרחוק מהזיות ודמיונות. וגם הסיפור עצמו מעיד על אמיתות הדברים):

הילד פרנס 150 פעמים ביום

"כל הסיפור התחיל בסיום סעודה שלישית של שבת, לפני כחצי שנה. הבן שלנו ניסים, בן ה-7, התחיל לבהות. אשתי קראה לו והוא לא ענה לה. בתחילה היא חשבה שאולי הוא נפגע ממשוהו, ולכן היא קראה לו שוב. אבל אז היא הבחינה שהראש שלו שמוט, יוצא לו ריד מהפה, אפטי ואינו מגיב. מיד הוא הובהל בדחיפות לבית החולים סורוקה בבאר שבע. (אנחנו גרים בקריית גת, ובאותה שבת התארחנו אצל ההורים של אשתי באופקים). כל הלילה ניסים פרנס במחלקה בבית החולים. כ-150 פעמים הוא היה מפרנס ביום. זה לא פרכוס חיצוני, שרואים את זה בעין, אלא פרכוס פנימי, שמבחינים בו על ידי מכשיר EEG, המחובר באלקטרודות לראש, ובמסך מבחינים בפרכוסים. בבוקר כבר העבירו את ניסים למחלקת טיפול נמרץ, והחלו בסדרת בדיקות מקיפות. לאבחן את המחלה, ללא הצלחה מרובה. הם נתנו לו תרופות וטיפולים לכל מיני מחלות, אך דבר לא עזר. מידי יום התקיימה ישיבת צוות בית החולים, ובסיומה היו חוזרים ואומרים לנו: "זו מחלה נדירה, ואנחנו לא מצליחים להשתלט עליה".

"פנינו לכל הרבנים בארץ, שיעתירו בתפילה על בנו החולה. מספר רבנים, ובראשם מרן, הגאון הגדול, הרב שלמה משה עמאר שליט"א, אף באו לבית החולים בכדי לברך אותו. לאחר כשלושה שבועות, פנינו לרב מיכאל מויאל שליט"א, המלומד בייסים ומתגורר כיום בירושלים, בבקשה שיבוא לברך את הילד. הרב לא יכל להגיע, כיון שהיה זה בשלושת ימי הגבלה, שלפני חג השבועות, והרב נוהג לעשות תענית דיבור בימים אלו. אך הקדיש את כל לימודו ותפילותיו לרפואת הילד. וגם שלח את תלמידו, שיעשה תיקון מיוחד, "לימוד קל וחומר", ליד מיטת בנו. לאחר עריכת התיקון בצירוף מניין אנשים, הוא מסר לנו בשם הרב: "דעו לכם! הבבא בתרא [הבבא האחרון] של הדור זה הבבא סאלי". רצונו לומר, שלא להתרוצץ לכל מיני באבות למיניהם, שחלקם אינם רבנים אמיתיים, ובשעת מצוקה אדם פונה לכל אחד... באותו היום, הנחנו על הילד במשך כשעה את הכיפה והטלית של הבבא סאלי, שקיבלנו מהרבנית סימה, אשתו של הבבא סאלי".

ה"ערבי" מעביר מסר מעולם אחר ונעלם

"כל זה היה ביום שלישי בשבוע. למחרת, יום רביעי, היה היום הקשה ביותר שעברנו עם הילד. הוא יצא לבדיקת MRI. בצד השני של ביה"ח סורוקה. היה זה יום חם ביותר, ובאמצע הדרך מכונת ההנשמה הפסיקה לעבוד, והוצרכו לעשות לו הנשמה ידנית. הבדיקה, שבדרך כלל לוקחת 20 דקות, כעת לקחה שעה וארבעים דקות... חזרנו למחלקה, והרופא מודיע לנו שמתוצאות ה-MRI עולה שהתפתחה לבן דלקת במוח. (זה היה טעות באבחון הנקודות האדומות שהופיעו בתצלום המוח. מאוחר יותר, בביה"ח תל השומר אמרו לנו, שהנקודות הגיעו כתוצאה ממכות החשמל הרבות שהילד קיבל). הם כינסו ישיבת צוות, ובסיומה הם יצאו עם בשורת איוב הבאה: "דעו לכם, שהמצב קשה ביותר! כדאי לכם להודיע למשפחה, להכין אותם, ותתכוננו לגרוע מכל!".

והודיעו לנו: "אנחנו אין לנו טיפול עבור הילד, לכו לאיזה בית חולים שאתם רוצים". לא יאומן! זה נדיר ביותר. בדרך כלל לא איכפת לרופאים שהילד ימות, אבל הם לא יודו שהם לא יודעים לטפל, ובשום אופן אינם מסכימים לשלוח חולה לבית חולים אחר, מאחר שזו פגיעה קשה ביותר באגו שלהם... רצינו ללכת לבית חולים שניידר, כל העולם התערב בשביל זה, אבל הקב"ה רצה אחרת, ובסוף התברר שזה היה לטובתנו! ביום חמישי עברנו לבית חולים תל השומר, והילד טופל אצל פרופסור ברוריה בן זאב. מכאן הכל נע במהירות לכיוון האור: תוך כמה שעות אובחנה מחלתו של הילד. מחלה ויראלית נדירה ביותר. 4 ילדים בארץ, ו-70 ילדים בכל העולם בלבד חלו במחלה זו. ולכן המידע והמחקר לגביה אינו מפותח דיו. היה זה איזה וירוס נדיר ותקיף, שעמיד נגד כל התרופות הרגילות, שתקף את הילד".

"תיכף ומיד הוחלף כל הטיפול התרופתי, מצבו השתפר פלאים, ולאחר יומיים בלבד ניתקו אותו ממכונת ההנשמה!! והועבר ל"מחלקת טיפול נמרץ אינטר", (מחלקה קלה יותר מטיפול נמרץ רגיל). עדיין הוא היה מורדם, עקב התרופות הקשות שקיבל, המרדמיות את המוח. לא עברו שלשה שבועות, וכבר עברנו למחלקה רגילה. שם שהינו ארבעה ימים בלבד, וכבר יצאנו בשעה טובה ומוצלחת מבית החולים. ניסים עבר שיקום במשך שלושה חודשים, ולפני שלושה שבועות הוא הגיע לבית, הולך לתלמוד תורה, ומתפקד כמעט כרגיל... את הנדר שקיבלתי בקבר הבבא סאלי לא שכחתי, ערכנו סעודת הודיה בציון הקדוש, במעמד מרגש ומרומם, עם כ-160 אנשים. בהתרגשות עצומה ביותר, הקשבנו יחד עם כל המוזמנים, לדברי קודשו של מורנו ורבנו, עטרת ראשנו, עטרת תפארת ישראל, הרב שלמה משה עמאר שליט"א, אשר הוקרנו במהלך הסעודה. (נבצר ממרן שליט"א להגיע לסעודה, לכן הוא שלח ברכה מצולמת בידאו)".

הרופא אינו מאמין למשמע אוזניו

"לפני זמן קצר התקשר אלי הרופא מסורוקה. הוא שמע על הנס שהתרחש, והתקשר לברר. הוא אמר לי: "לא יכול להיות שהילד מזויז את הידיים והרגליים השמאליות שלו. אחרי פגיעה מוחית כזו, אם נשארים בחיים, עדיין חייבים להיות משותקים בצד שמאל של הגוף". הרופא אינו מאמין למשמע אוזניו, ומעוניין לראות את הנס במו עיניו, קבענו פגישה בימים הקרובים. ואם אתם שואלים מי זה היה אותו ערבי? המקובל האלוף, הרב בניוה שמואלי שליט"א, הסביר שהיה זה אליהו הנביא, הרגיל להתגלות בדמות ערבי". (בכמה מקומות בתלמוד מובא, שאליהו הנביא התגלה בדמות ערבי ישמעאלי. עיין ברכות ו.ב. ספר סידורו של שבת, ח"א שורש ה' אות ח', וח"ב דרוש שביעי פרק א' אות ה'. ובספר ישועה בישראל, הלכות קידוש החודש פרק א').

בסיום השיחה שוחחתי עם הילד ניסים, הוא אינו זוכר מכל מה שעבר עליו, אבל היה חשוב לו לומר 2 מילים חשובות ביותר - "תודה להשם".

"ליל חמישי, שעה 2 אחר הצות, המחלקה שוממה, המסדרון שמוביל למחלקה גם הוא שומם, רק 4 כסאות בלבד ניצבים להם מול דלת הכניסה למחלקת טיפול נמרץ. אני וגיסי ישבנו שם, וגיסי אומר לי: "בא תעשן איתי", אמרתי לו: "עוזב אותי, אני ממוטט, אין לי כח לזוז". גיסי המשיך להפציר, ובסוף נענית לו, יצאנו מחוץ למסדרון, הוא יושב ואני עומד מולו. לפתע... הגיח משום מקום איזה ערבי: חולצת טריקו אדומה, כובע שמש, מכנסי ג'ינס שחורים, ונעלי ספורט. אמר לנו שלום ונכנס למסדרון. חשבתי שזה איזה גנב, ישנם הרבה גנבים במקום הזה. הוא נכנס למסדרון, עושה סיבוב במסדרון, יוצא ונעמד מולי. ואומר לי במבטא ערבי כבד את המשפט הלא צפוי הבא: "לך לבבא סאלי, תדליק נר, והבן שלך יבריא...". הסתכלתי עליו מוכה להם, כאילו מה אתה רוצה ממני?! מאיפה נחתת עלי?! ואז הוא המשיך ואמר: "אני לא מכיר



אותך, אתה לא מכיר אותי, לא תראה אותי לעולם... לך לבבא סאלי, תדליק נר, והכל יסתדר". קיבלתי צמרמורות בגוף...".

"הוא התרחק מאיתנו, וצעד בצעדים מהירים כאלו, לא של בני אדם! בתוך 7 שניות הוא צעד את כל הרחבה שבין המבנה הישן לחדש, שזה בערך 400 מטרים, וכבר הגיע לכניסה של המבנה החדש... גיסי רדף אחריו, ומרחוק הוא צעק לעברו: "מחילה, מחילה, תעצור!". הוא נעצר, וכשגיסי הגיע אליו הוא שאל אותו: "אפשר לשלוח את הדודה שלי, שגרה בנתיבות, סמוך לקבר הבבא סאלי, במקום האבא?". הערבי צעק עליו: "לא, רק הוא צריך ללכת לשם!". גיסי נעמד לידו לראות היכן הוא פונה, אך פתאום הוא נעלם לו. למרות שלא היה לי טיפת כח נסעתי לקבר הבבא סאלי, הדלקתי נר לכבוד הצדיק, נעמדתי ואמרתי כך: "בבא סאלי! אם הילד שלי ימשיך לחיות, אני מבטיח לך שבכל שנה ושנה אגיע עם הילד שלי להילולא שלך, וגם אעשה סעודת הודיה לה' יתברך, כאן על הציון הקדוש!".

פתאום הילד מבריא

"והנה, אחרי יומיים חל מהפך! הרופאים באו אלינו

"עשה לך רב" – כיצד?

מקום שבעלי תשובה עומדים



הדרכה נכונה בסוגיות רגישות, לבעלי תשובה שרוצים להצליח בעבודת ה' ובמיוחד לאלה החושבים שאינם צריכים לקבל הדרכה לבעלי תשובה. מאת הרב דן טיומקין, מראשי ארגון "מענה" - הדרכה וסיוע לבעלי תשובה.
www.maaane.info. 02-8080300

כולנו מאמינים בני מאמינים, ספוגים באמונת חכמים, ויודעים שהנהגת מסירת התורה בעם ישראל היא דרך הרבנים, ויש צורך לקיים את דברי המשנה באבות: 'עשה לך רב'. עם זאת, יש כל כך הרבה אי הבנות ועיוותים שיכולים להיווצר בגלל טעויות בהבנה. ולכן ננסה לעשות סדר בסוגיה:

ראשית, צריך למצוא רב שמבין בהכוונת בעלי תשובה: כמו שהחילוני הממוצע יודע מעט מאד על החרדים, כך גם חרדים רבים יודעים מעט על החילונים. הם יודעים באופן כללי כמה ידיעות עליהם, אבל הם על פי רוב רחוקים מלהבין את אורח חייהם. ולכן כאשר חילוני חוזר בתשובה, לא כל אברך או רב מבין מאיפה הוא בא, מהם מעלותיו, מהם קשייו, וכיצד לייצג לו עצות הנכונות למצבו וליחסיו עם משפחתו.

אני זוכר איך התייעצתי עם אחד מגדולי ראשי הישיבות (ראש ישיבת סלבודקה), על בעיה שייחודית לבעלי תשובה. הוא הקשיב לי בסבלנות, התרכז וחשב במשך כמה דקות, ולבסוף ענה לי, שמכיון שהוא עבר מסלול שונה לגמרי, הוא צריך לברר המון דברים שקשורים בעברי ובעבר משפחתי, כדי לענות לי לתשובה ברצינות. ובגלל שהוא טרוח, ואין לו זמן ללמוד את סוגיית בעלי התשובה ברצינות הראויה, הוא מציע לי להתייעץ עם תלמידי חכם שהגיע מרקע דומה, ושיש בו יראת שמים, כי רק הוא יוכל לכוון לדעת תורה בבעיות מעין אלה. דבריו הדהימו אותי בכך, שהם היו כל כך שונים מהקלות שבה כל אברך שעמו התייעצתי התיימר לפתור לי את בעיותי, בבחינת 'על כל שאלה - תשובה'.

כלל שני, מציאת רב סבלני וקשוב אשר עיתותיו ביזו: גם הרב הגדול ביותר, צריך לשמוע בעיון את כל צדדי השאלה, לחקור ולברר לפני שאומר את פסקו. אם התור גדול והזמן קצר, הרב יכול לומר רק ברכות כלליות או יסודות כלליים, אבל לא ניתן להתייעץ עמו. בעלי תשובה רבים חושבים, שגדולי הדור יודעים ברוח קודשם את מצבם, ולכן הם פונים אליהם עם שאלותיהם. עלינו לדעת, שגדולי הדור טרודים מאד בבעיות רבות וקשות, ואין להם זמן להכיר וללוות את השואלים באופן פרטני ואישי. ולכן עלינו לשאול תלמידי חכם שתמונתו פחות מופיעה בעיתונים ובעלוני הצדקה, אבל יש לו את הזמן ואת כובד הראש לדון בסוגיה ברצינות.

כלל שלישי, הכנת שיעורי בית: גם הרב הגדול ביותר, לא יוכל לענות תשובה נכונה, אם חסרים לו נתונים. כאשר השאלה מלווה בנתונים מוגדרים ומדויקים, הרבה פעמים נקבל תשובה שונה לגמרי מאשר אילו היינו שואלים בצורה מופשטת ועקרונית, כיון שתוספת נתונים חדשים הופכת את התשובה. לכן חייבים לעשות היטב 'שיעורי בית', לבוא עם מספרים ונתונים מדויקים, ולא לשכוח שום פרט, (דעת האישה בעניין, המצב הכלכלי, הצרכים הנפשיים, ועוד), כי רק אז אפשר יהיה לקבל באמת דעת תורה. גם בזה קל ונוח לבוא לא מוכנים, ולסמוך על כך שלרב יש רוח

המשך מעמ' 1

לגאולה. ובכך ביאר מה שכתוב: "הנה אנכי שלח לכם את אליה הנביא, לפני בוא יום ה' הגדול והנורא. והשיב לב אבות על בנים, ולב בנים על אבותם, פן אבוא והקייתי את הארץ חרם". (מלאכי ג, כד-כז). ובהקדים מה שפירש מהה"ל (נצח ישראל פ"ח), מה הפירוש שה' שלח את אליהו הנביא? שהשם ישלח הרהורי תשובה בלבותיהם של בני ישראל לפני הגאולה. (ונבואה זו מתגשמת בדורנו, אתה שואל אדם: "מי החזיר אותך בתשובה?", על פי רוב הוא עונה לך: "אף אחד, חזרתי בתשובה לבד, מעצמי..."). ומבאר הבעש"ט מה הטעם בכך? כיון שה' רצה לגאול כמה שיותר יהודים, והרי "מי שיקשה עורפו ולא ישוב - יאבד", וכמבואר בנביאים בכמה מקומות, לכן שולח הקב"ה בלב ישראל הרהורי תשובה, ומי אשר יתפוס את הרהורי התשובה הללו, ויתחיל לעלות על הגל הנכון של שיפור המעשים.

מאחר והוא כבר עבר למסלול אחר, מסלול של שמירת תורה ומצוות, בכך הוא יזכה להיגאל. וכן כתב החפץ חיים בכמה מקומות (זכור למרים פ"ח, חומת הדת, בית ישראל). שה' לא מבקש מאדם דברים שלא יכול לעמוד בהם, רק הוא מבקש שאדם יתחיל לחזור בתשובה בהדרגה, וכבר יזכה לגאולה. ונקודה לסיים, אם נתבונן בדברים בהסתכלות נכונה, נראה שהמאמר הנ"ל אינו מביא פחד ועצבות, אלא להיפך הוא משמח: כי אחרי שלמדנו, שכל הצרות והטרגדיות הן מסמנות על ביאת משיח צדקנו בקרוב, והן גורמות לקירוב הגאולה, כמו צירי לידה המבשרים והמקרבם את הלידה, אם כן אין לנו שמחה גדולה מזו. וכבר כתבנו זאת בהרחבה בגיליון הקודם. (ושוב ראיתי לחפץ חיים, בספרו שם עולם פרק יב, שכתב ממש כדברנו, ובאותו סגנון שכתבת).

בלעדי ל"אור עליון"! לאחר שנים רבות ניתן לקבל את הכמע הפועל ישועות!



זקן המקובלים הרב יצחק כדורי

כל התורם יקבל במתנה אחד מהקמעות שונתבו על ידי זקן המקובלים הרב יצחק כדורי ז"ל:

- קמע כללי • קמע לרפואת הנפש והגוף
- קמע לזיווג • קמע לשלום בית
- קמע לזרע של קיימא



צלצלו 054-8486661 (אחרי השעה 15:00)

פסיכולוגיה יהודית - פסיכודרמה

כואבת? כועסת? מסתגרת במחשבות על מה שהיה או על מה שלא היה?

טיפול מלווה התחדשות לנשים, זוגות וילדים. הפרעות אכילה, התמכרויות, פחדים, טראומה ואובדן.

מטפלת מוסמכת בעלת המלצות רבות
צלצלו: 053-3354470 (תמרה)

פדיון נפש על פי הקבלה

עם כוונות הרש"ש זצ"ל על ידי רב מקובל מומלץ על ידי כל גדולי הרבנים והמקובלים

לרפואה, לפרנסה, להצלחה, למציאת הזיווג, לזרע של קיימא, לשלום בית, וכו'.

כלל כספי הפדיון קודש להוצאת העלון
צלצלו 054-8486661

המקובל האלקי הרב בניהו שמואלי שליט"א, ראש ישיבת המקובלים "נהר שלום": "מצוה גדולה מאוד לעזור להם, וזכות הזאת תעמוד לכם בכל העניינים וחיים טובים, אמן".



אנו זקוקים לתרומות רבות! ניתן להפקיד בבנק הדואר, מס' חשבון 8362846, עבור עמותת "אור עליון".

לעילוי נשמת עמיתו משה בן דינה ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת אברהם מימוני ז"ל בן ר' יצחק ורומיה ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.